



Det är rogivande och harmoniskt att glida fram med båten över vattnet. Stressen i kroppen från arbetsveckan rinner av i den uppfriskande sjöluften.



Britta och Lennart hämtar upp med båten vid Kalvholmens Camping.



Getterna hälsar nyfiket när vi kommer med båten.

En weekend hos Britta och Lennart på Hindö

Regnet faller mot vindrutan när vi kör från Söderköping mot Kalvholmens Camping i Sankt Anna. När vi kommer fram har det slutat regna och solen börjar försiktigt leta sig fram bakom molnen. Britta och Lennart möter upp med båten vid bryggan.

Vi har fått chansen att gästa deras unika bonde på Hindön, första helgen i maj, en dryg månad innan de officiellt öppnar upp för gäster. Britta ger oss varsin flytväst innan vi går ombord och lättar ankar.

- Vi fick möjlighet att köpa Hindö 2016, sedan dess har vi renoverat och restaurerat marken, och flera byggnader på ön. Sedan mars 2020 bor vi här permanent, berättar Britta.

Lennart kör båten med van hand till grannön där vi ser till getterna och ger dem mat. Det är tre fina getter som glatt möter oss vid strandkanten.

- Jag hade sagt till våra barn att jag gärna skulle vilja ha getter som kan hjälpa till att få bort grenar och sly i markerna. När jag fyllde år gav de mig getterna i present, berättar Lennart.



Britta vid entrén till Sommartorpet där frukosten serveras.

Vi åker ett varv med båten runt Hindö medan Britta och Lennart engagerat pratar om öns historia och hur de varje dag, med stolthet och glädje, arbetar med att förvalta och återställa marken och husen på ön. När de tog över var byggnaderna förfallna och mycket av marken igenvuxen.

- Ön är på 45 hektar och vi är, bortsett från ett sommatorp, ensamma på hela ön.

Står vi uppe på kullen vid vårt hus kan vi se platsen där min mor föddes och där min morfar arbetade. Lite längre in i viken bodde farbror Sten på Ytterå och farmor på Tallborg, berättar Lennart.

Det är rogivande och harmoniskt att glida fram med båten över vattnet. Stressen i kroppen från arbetsveckan rinner av i den uppfriskande sjöluften.

Vi går i land och blir visade till Sjöboden där vi ska bo under vårt besök på ön. Stugan ligger, som namnet säger, precis intill vattnet. Det är en smakfullt inredd stuga med fyra sovplatser, varav en dubbelsäng och ett loft med två enkelsängar.

- I den här boden har vi hittat kryddorna som de använde för att göra ansjovis med strömming som fiskades

och levererades från ön. På 60-talet byggdes den sedan om till sommarboende, berättar Lennart.

Britta visar oss runt på gården. Katten Tiger gör oss sällskap när vi tittar in i de tre övriga stugorna som finns till uthyrning. I Sommatorpet som ligger lite längre upp på land finns ett familjerum med fem sovplatser. Annexet ligger bredvid och är en liten stuga med tre sovplatser. Guldläget kallas stugan som ligger vid strandkanten, lite avskilt från övriga byggnader, med fönster ut mot vattnet.

- Jag tycker om att rusta upp och återanvända saker som finns på ön. Den här gamla och fina dörren t.ex. har jag tänkt ska bli sänggavel till dubbelsängen i Sjöboden, berättar Britta innan hon går vidare från arbetsplatsen för att visa hönsen i en annan del av ladugården.

På gården finns det flera djur bl.a. höns och en tupp, två katter, två hundar, tre getter och flera får. I början av sommaren kommer dessutom åtta kossor som ska beta på ön.

Efter rundvandringen går vi tillbaka till Sjöboden för en stunds vila innan det är dags för kvällsmat.

Britta möter upp utanför Sommatorpet och visar oss



Vy från båten in mot Hindö. På bilden ses bl.a. Sjöboden där vi bodde och bastun längst till höger.



Sjöboden med underbar utsikt.



Vy från en av utsiktsplatserna på ön.



Katten Tiger vilar i morgonsolen.



Rogivande skärgårdsmiljö.

in i det gammaldags, genuina lantköket. Till förrätt bjuder hon på en underbart god nässelsoppa med kokta ägg från gården. Egen uppfödd kalv och en vegetarisk kotlett med goda grönsaker bjuds till huvudrätt. Efterrätten är pannacotta med björnbärssylt från ön.

Maten vi serveras är exempel på rätter som kommer finnas möjliga att beställa för gästerna här under sommaren.

- Vi kommer att erbjuda olika middagskorgar som går att beställa, där gästerna själva får grilla utanför sin stuga. Det kommer finnas både kött- fisk och vegetariskt alternativ att välja på.

Mellan maträtterna får vi veta mer om parets bakgrund och Britta berättar om sin kärlek till lokalproducerad mat och matlagning. 2010 fick hon den ärofyllda utmärkelsen Östergötlands matambassadör. Då ingick det t.ex. att åka ut till skolor för att prata om svensk matkultur med eleverna.

Britta och Lennart är lantmästare och har gedigen lantbruksbakgrund. De har drivit släktgården i Vänga i 30 år, haft en 200 korsbesättning inriktad på avel med Hereford och Angus. De har ägt köttbutiker baserat på egenproducerat kött, salt närproducerat till skolkök, dri-

vit restaurang samt gjort prisbelönt leverpastej och korv.

Mätta och glada somnar vi i Sjöboden senare på kvällen, för att sedan vakna upp till en blå himmel och strålände sol morgonen därpå.

Vid klockan nio har Britta dukat upp god frukostbuffé med bl.a. kardemummadoftande kaffe, juice, färskt bröd, olika pålägg, fil, flingor och ägg. Frukosten avnjuter vi i trädgården uppe vid stora huset med underbar utsikt över vattnet och sjöbodarna. Britta och Lennart gör oss sällskap vid trädgårdsbordet.

- På ön har 30 hektar restaureringsprojekt genomförts och 3000 kubikmeter skog har huggits ner. Nedanför huset ska det odlas och bli vall så det blir mat till fåren i vinter, berättar Lennart.

Lennart arbetar framförallt med att återställa jordbruket på ön medan Britta bygger och inreder. Britta berättar att hon har lärt sig snickra i samband med flytten till ön. Det första hon byggde var ett dass på gården. Hon tog hjälp av Youtubeklipp för att se hur hon skulle göra.

Senaste året har Britta även tagit jägarexamen och fritidsskepparexamen.

Lennart har stor sjövana och har tagit Sjöbefäl klass 8. Det är han som kommer erbjuda båtturer till turisterna i mån av tid under högsommaren.

- Det är resan som är målet. Vi har drivkraften och viljan att återställa. Det är jätteroligt. Varje moment som blir klart är en tillfredsställelse. Hela poängen med att starta Bad & Breakfast är möjligheten att få träffa människor och låta dem ta del av den här unika skärgårdsmiljön. Här finns flera båthus, ladugård, vacker stenvägg, ståtliga ekar, drängstuga, vedbod, smedja och sjöbodarna som vi renoverat, förklarar Britta.

Under frukosten får vi veta att det finns möjlighet till bad vid flera vikar på ön med naturlig sandstrand. Då det ännu inte är så varmt i vattnet väljer vi istället att avsluta vistelsen med en promenad till öns högsta utsiktsplats innan vi kliver ombord och Britta kör oss tillbaka till fastland med båten.

Britta och Lennart lever sin dröm på Hindö, ett verkligt smultronställe i Sankt Anna skärgård. Hit kommer vi gärna tillbaka.

Mikael Karlsson
Text och Foto